

Beste



U ontvangt deze brief omdat u deel uitmaakt van een Watouse vereniging. Wij, met WatouDou, wensen dit jaar graag deel te nemen aan Reveil, en vragen hierbij de hulp van u en uw vereniging.

Even twee korte toelichtingen;

WatouDou? WatouDou is een collectief opgericht door Jasper Bonduelle, Arne Delannoye, Thomas Haezebrouck, Lucas Ballyn en Robin Gryson. In 2016 startten we met de organisatie van het muziekfestival Waves of Joy in de Parochiezaal te Watou. Ondertussen is Waves of Joy aan zijn vijfde jaargang toe, waarbij we steevast het new wave genre vertegenwoordigen. Ook organiseerden we reeds enkele andere muzikale evenementen in Watou.

Reveil? Meer en meer mensen hebben er behoefte aan om meer te doen op **1 november** dan een bloem neer te leggen bij een geliefde overledene en dit heeft geleid tot de oprichting van Reveil. Dit is een non-profitproject dat mensen dichterbij elkaar brengt met muziek en lokale levensverhalen op 1 november tussen 17u en 18u. Reveil moedigt artiesten en organisaties aan om dit vorm te geven in elke gemeente. Ondertussen in bijna 1 op de 3 gemeentes dompelen muzikanten, fanfares, dichters en verhalenvertellers hun begraafplaats onder in een warme gloed van ingetogen muziek, poëzie en hartverwarmende verhalen.

In samenwerking met Stad Poperinge willen wij, met WatouDou, graag dit concept uitwerken in onze eigen gemeente, meer bepaald op de nieuwe begraafplaats. Om ons in de juiste sfeer te brengen hebben wij gekozen voor de band 'Bergen'. De groep voert voor ons een ingetogen maar toch enorm bezield instrumentale performance op, vergezeld van betoverende, zelf ontworpen video-beelden. Dit optreden willen wij graag afwisselen met getuigenissen of voordrachten van Watouse verenigingen.

Elke vereniging heeft ongetwijfeld al te maken gehad met het verlies van één of meer leden, sympathisanten of familieleden. Omdat dit verlies vaak ook in een vereniging een diepe indruk kan maken, willen wij deze mensen graag eren onder de noemer '**voor eeuwig verenigd**'.

Dit zouden we doen door u of iemand uit uw vereniging aan het woord te laten en een korte tekst / gedicht / getuigenis te brengen over het verlies, het herdenken of het rouwen binnen uw vereniging. Het is echter niet de bedoeling om dit evenement in een al te zwaarwichtige sfeer te dompelen. We willen graag een warme, hoopvolle boodschap brengen. De teksten hoeven zeker niet uitgebreid te zijn (lees ± 2 minuten lang).

We hopen vurig dat dit concept u aanspreekt en dat u zult willen deelnemen aan dit uniek herdenkingsmoment. Graag ontvingen wij uw bevestiging voor 10 oktober via een van de volgende kanalen: robin@watoudou.be – 0478 72 93 94 – Facebook: WatouDou

Indien jullie dit concept toch niet helemaal zien zitten, geen enkel probleem. Laten jullie dan wel nog iets weten? Zelfs al nemen jullie niet deel, wordt jullie aanwezigheid even hard geapprecieerd. Je kunt ons zeker ook gewoon aanspreken, of eens langskomen. Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag.

Met genegen groeten

Jasper Bonduelle, Arne Delannoye, Thomas Haezebrouck, Lucas Ballyn, Robin Gryson